

# Hiking 4 Children

*Een Non-Profit organisatie, een pilaar als steun voor kansarme kinderen, een State of Mind*

Hiking 4 Children is een trektocht ten voordele van kansarme kinderen. Deze non-profit actie, een organisatie van Transmission Entertainment & Events, heeft als doel financiële middelen in te zamelen om steun te bieden aan erkende organisaties die zich engageren voor het welzijn van kinderen.

## **Inleiding:**

- Een woordje uitleg over de initiatiefnemer
- Hoe een idee geconcretiseerd wordt
- De keuze voor een goed doel
- De NGO's die we steunen zijn
- Hoe we financiële steun inzamelen voor deze goede doelen
- Evenement info
- Links naar onze Facebookgroep en Facebookpagina
- Onze gegevens / Sponsors van onze vorige actie
- Krant artikel

## **Een woordje uitleg over de initiatiefnemer**

Het idee voor dit project werd geïnspireerd door mijn persoonlijke levenskeuzes. Vele jaren geleden besliste ik om in plaats van mij te settelen met huisje/tuintje/boompje, de wijde wereld in te trekken en aan de kost te komen als straatartiest. Ik was een vrije vogel die de natuur opzocht en tijdelijk verbleef in wooncamionetten en zelfvoorzienende communes. Van de ene spot naar de andere, komen en gaan, zonder verantwoordelijkheden, verplichtingen, sociale druk, maar ook zonder veilige thuishaven.

De jaren verstreken en een nieuwe liefde werd een vaste relatie. Van het een kwam het ander en het verlangen naar een woning drong zich op. Vast werk was een logische volgende stap en dan de kinderwens. Ondertussen sijnpelde de dagelijkse routine langzaam maar zeker mijn leven terug binnen en moesten verworven vrijheden plaatsmaken voor een volgeschreven agenda met afspraken, plannings, prioriteiten, deadlines, enz...

## **Hoe een idee geconcretiseerd wordt (even terug in de tijd...)**

En toen kwam de eerste lockdown, die dit alles terug van tafel veegde... Het vertrouwde dak boven mijn hoofd benam opeens het zicht op de open sterrenhemel en drukte mij neerwaarts. Ook de vier muren eronder kwamen op mij af en hielden mijn ziel in een

houdgreep. Er was maar één uitweg: mijn rugzak optillen, de deur achter mij dichttrekken en het op een wandelen zetten, terug de wijde wereld in. Mijn schoenzolen verslonden kilometers na kilometers en brachten mij steeds verder. Een nieuwe passie was geboren. Een wazig geworden wens floreerde en kreeg terug vorm: een eeuwenoude pelgrimstocht ondernemen (zie het aangekondigde evenement op de pagina).

Het is algemene kennis dat wandelen een positieve invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid heeft. Waarom niet het nuttige aan het aangename koppelen en wandelen voor het goede doel? Nu restte enkel nog de keuze voor welk thema ik mij ging inzetten. Hoewel er zeer veel maatschappelijke problemen zijn die schreeuwen om aandacht, valt veel menselijk leed terug te leiden naar een gemeenschappelijke deler, nl. armoede. Het maakt niet uit of de oorzaak ervan simpelweg brute pech is of het gevolg is van verkeerde keuzes van de ouders, meestal zijn de kinderen het grootste slachtoffer, terwijl zij er het minste aandeel in hebben en net het minst weerbaar zijn.

### **De keuze voor een goed doel**

De lockdown als gevolg van de coronapandemie was het genadeschot voor veel gezinnen die reeds het water aan de lippen hadden. Schrijnende toestanden werden schering en inslag. Het einde lijkt nog lang niet in zicht, integendeel. Gelukkig bestaan er reeds veel organisaties die kansarme kinderen terug een kans willen geven. Een kans om net als hun klasgenootjes deel te nemen aan allerhande activiteiten zoals schooluitstapjes, sportkampen, reisjes,... en hun het gevoel te geven een volwaardig lid van de samenleving te zijn.

Als je weet dat gemiddeld 1 op 5 kinderen in Vlaanderen uit een kansarm gezin komt, is de rekening gauw gemaakt hoeveel vriendjes van onze eigen oogappels hiervan deel uitmaken.

“De kinderen van nu worden de maatschappij van morgen!”

Laat ons samen een helpende hand vormen in hun educatie, zelfvertrouwen, emotionele ontwikkeling en mentale ontplooiing. Laat ons het duwtje in de rug zijn om hun de kans te geven hun persoonlijk geluk na streven, want elk kind heeft dat recht! Laat ons investeren in de toekomst!

### **De NGO's die we steunen zijn:**

- Kansarme kinderen - Regio Oostende: VZW De Katrol, contactpersoon: Katrien Sabbe  
: VZW Arcade, contactpersoon: Tine Maes
- T.C.C (Tibetan Cultural Center - Belgium) ASBL, contactpersoon: Jigme Denwa,  
President of Centre Culturel Tibétain asbl

## Keuze van het goede doel 1: Kansarme kinderen – Regio Oostende

Hoewel er zeer veel maatschappelijke problemen zijn die schreeuwen om aandacht, valt veel menselijk leed terug te leiden naar een gemeenschappelijke deler, nl. armoede. Het maakt niet uit of de oorzaak ervan simpelweg brute pech is of het gevolg is van verkeerde keuzes van de ouders, meestal zijn de kinderen het grootste slachtoffer, terwijl zij er het minste aandeel in hebben en net het minst weerbaar zijn.

De lockdown als gevolg van de coronapandemie was het genadeschot voor veel gezinnen die reeds het water aan de lippen hadden. Schrijnende toestanden werden schering en inslag. Het einde lijkt nog lang niet in zicht, integendeel. Gelukkig bestaan er reeds veel organisaties die kansarme kinderen terug een kans willen geven. Een kans om net als hun klasgenootjes deel te nemen aan allerhande activiteiten zoals schooluitstapjes, sportkampen, reisjes... en hun het gevoel te geven een volwaardig lid van de samenleving te zijn.

Als je weet dat gemiddeld 1 op 5 kinderen in Vlaanderen uit een kansarm gezin komt, is de rekening gauw gemaakt hoeveel vriendjes van onze eigen oogappels hiervan deel uitmaken.

## Keuze van het goede doel 2: Tibetan Cultural Center ASBL

De bewondering voor de Tibetaanse cultuur en bevolking heeft zich al van jong af aan diep ingeweven in mijn hart. Het mystieke aura van Tibet leidt ons terug naar de hoge plateaus van het Himalaya gebergte, een ruig maar adembenemend landschap met diepblauwe hemels en prachtige vergezichten... Maar naast de oogverblindende schoonheid herbergt het Tibetaans rijk helaas ook zeer veel ellende.

Ik vond mijn drive toen ik me bewust werd van het leed van de Tibetaanse bevolking, totaal aan zijn lot overgelaten door bijna elke regering in de wereld, sinds de Chinese invasie in 1950 met hun 'Culturele Revolutie'. De drang om me actief in te zetten voor het Tibetaanse volk was te sterk om te laten passeren.

Tibet staat volgens het laatste rapport "Freedom in the World 2021: A Leaderless Struggle for Democracy", dat gebaseerd is op een onderzoek naar politieke vrijheid in de wereld, op de tweede plaats op de lijst van minst vrije landen en wordt geregeerd door de Chinese communistische partij waarbij de lokale beslissingsbevoegdheid geconcentreerd is in de handen van Chinese partijfunctionarissen.

Vandaag schat men 150.000 Tibetaanse vluchtelingen die in ballingschap leven. België heeft een grote Tibetaanse gemeenschap, zo'n drieduizend Tibetanen, sommige menen zelfs vierduizend, die er in ons land zouden wonen. Na België staat Zwitserland, wat betreft het aantal Tibetanen in Europa, op de tweede plaats.

## **Hoe we financieel steun willen inzamelen voor deze goede doelen**

We gaan steun inzamelen via partners, sponsors en donateurs.

De vennootschappen die ons financieel steunen krijgen publiciteit via een advertentie op de Facebookpagina Friends of Gargamel (21.000 leden) en kunnen evenwel worden vermeld op de website van Hiking 4 Children. Vraag vrijblijvend om onze 'Sponsoring tabel'.

Naast de gewone sponsoring verwelkomen we eveneens alle persoonlijke donaties om deze goede doelen te steunen.

## Evenement info:

Het is ondertussen al een tijdje geleden dat we overvallen werden door de eerste lockdown. Een onzichtbare maar zeer reële gevangenis van mijn mentaal welzijn. De enige uitweg om niet uit mijn vel te springen en mijn ziel de nodige gemoedsrust te geven, was terug de trekschoenen aantrekken, rugzak optillen en te gaan wandelen, kilometers na elkaar, telkens meer en telkens verder. Zo ontstond er een nieuwe passie. Zo floreerde er ook een wazig geworden droom: een eeuwenoude pelgrimstocht ondernemen.

Daarom had ik mezelf de belofte gedaan om eindelijk een oud verlangen van bijna 25 jaar geleden te realiseren: de weg naar Compostella, of toch een groot gedeelte ervan. Als vertrekpunt heb ik Saint-Jean-Pied-De-Port (Frankrijk) gekozen om via daar de Pyreneeën de grens over te steken naar Spanje en de resterende 780 km te wandelen.

Al tijdens mijn tocht voelde ik aan dat ik het hierbij niet zou laten. Eens terug thuis, kon de zoektocht naar een nieuwe pelgrimstocht beginnen. Dit keer wordt het dus Rome.

Ook voor deze tocht leg ik de lat zeer hoog. Niet enkel de afstand van een goede 1030km zal een serieuze uitdaging worden maar de oversteek van de Alpen uit Frankrijk via Zwitserland om zo Italië binnen te wandelen beloofd een sportieve avontuur te worden.

Een mooi lied dat voor mij toepasselijk is in dit hele concept:

*"A little less conversation, a little more action, please."*

Wat voor mij zoveel betekent als: stop dreaming, wake up and do something!

En zoals Elvis het zo mooi zegt in zijn lied: *grab your coat and let's start walking...*

## Links naar onze Facebookgroep en Facebookpagina

- Facebookgroep 'Friends of Gargamel'

<https://www.facebook.com/groups/240050710019183>

- Facebookpagina 'Hiking 4 Children'

[https://www.facebook.com/Hiking-4-Children-104660281445583/?view\\_public\\_for=104660281445583](https://www.facebook.com/Hiking-4-Children-104660281445583/?view_public_for=104660281445583)

## **Onze gegevens**

- Transmission Entertainment & Events

David Vander Maelen

Sterstraat 30

8400 Oostende

BTW: BE0838.131.171

Bank: BE86 0003 6343 4950

[info@hiking4children.be](mailto:info@hiking4children.be)

[www.hiking4children.be](http://www.hiking4children.be)

[www.transmission-entertainment-events.be](http://www.transmission-entertainment-events.be)

## **Sponsors van onze vorige actie**

- Kasper's Vleescolli
- Mad Sambal
- Bros Barbier
- Verhuring Defloo
- Le Berre Catering Oostende
- Dodgy Recordings
- Trattoria Ensorito
- Algemeen Pleisterwerk Onderneming (A.O.P.)
- Claere Tael
- Ferm Oostende
- Ide-A reclame bureau
- Immo Francois
- Garage De Bolle
- Taverne De Klokke

Weldoener gaat pelgrimsdroom achterna na ontslag uit evenementensector

# David (48) stapt 780 kilometer naar Santiago de Compostella voor goed doel

OOSTENDE

**“Eindelijk maak ik mijn droom waar.” David Vander Maelen vertrekt vandaag dinsdag vanaf de voet van de Pyreneeën al wandelend naar Santiago de Compostella, een tocht van 780 kilometer. Meer dan een maand laat hij zijn vrouw en vier kinderen achter. De opbrengst van de gesponsorde tocht gaat naar drie goede doelen.**

JEFFREY ROOS

Met zijn eigen organisatie Hiking 4 Children zamelt David financiële middelen in. Dat doet hij door wandeltochten te organiseren voor erkende organisaties die zich engageren voor het welzijn van kinderen. “Op jonge leeftijd besliste ik om in plaats van mij te settelen de wijde wereld in te trekken als straatartiest”, vertelt David. “De liefde bracht me uiteindelijk een dak boven mijn hoofd, vast werk en ook mijn kinderwens werd ingevuld.”

## Neerwaartse spiraal

David werkte tot voor kort bij het Oostendse Event Management Organisation (EMO), een bedrijf in de evenementensector. “Toen de eerste lockdown inging werd ik acht maanden op economische werkloosheid geplaatst, daarna werd ik ontslagen”, zegt David. “Het vertrouwde dak op mijn hoofd benam me opeens het zicht op de open sterrenhemel en ik kwam in een neerwaartse spiraal terecht. Er was maar een uitweg: mijn rugzak optillen en de deur



David laat zijn vrouw Mercedes (45) en kinderen Moani (6), Natano (7), Mauro (15) en Noëmi (17) achter voor veertig dagen.

## DAVID VANDER MAELEN

WELDOENER

### “Ik wil me veertig dagen in de schoenen van de vluchtelingen plaatsen”

achter mij dichttrekken.”

25 jaar lang koesterde David de droom om de eeuwenoude pelgrimstocht naar Santiago de Compostella te ondernemen. Maandag vertrok hij naar Saint-Jean-Pied-De-Port aan de voet van de Pyreneeën, waar hij voor het laatst in een normaal bed heeft kunnen slapen. “Ik laat bewust mijn gezin, bezittingen en mijn veilige thuishaven achter”, zegt hij.

“Ik wil me veertig dagen lang in de schoenen van de vluchtelingen plaatsen, ooral van de kinderen die lange tochten moeten ondergaan op zoek naar een veilige thuishaven.”

Via de Pyreneeën steekt David de grens over met Spanje, gewapend met alleen maar een slaapzak. “De bedoeling is dat ik zo veel mogelijk in de openlucht slaap. Vluchtelingen hebben ook maandenlang geen dak boven hun hoofd op pad naar een hopelijk betere toekomst”, aldus David.

## Ontslagen door corona

De opbrengst van Davids pelgrimstocht gaat naar drie goede doelen: vzw De Katrol Oostende, vzw Arcade en het Tibetaanse Cultureel Cen-

trum. De teller staat voorlopig op 21.674 euro, maar David hoopt nog veel meer in te zamelen. “De drie vooropgestelde organisaties zetten allen in op kinderen en daar draait Hiking 4 Children net om. Hoeveel we willen inzamelen? Een vast bedrag heb ik er niet op geplakt, maar uiteraard zouden we graag wat meer inzamelen. Die mensen leveren prachtig werk”, besluit David.

Wie David wil steunen in zijn tocht kan dat met een storting vanaf vijf euro op het rekeningnummer BES6 0003 6343 4950 met als referentie Hiking 4 Children. De cheques worden op 2 juli aan de organisaties overhandigd. David volgen tijdens zijn pelgrimstocht, kan op [www.hiking4children.be](http://www.hiking4children.be).